



# UITWAAIEN AAN DE KUST

---

30 JUNI T/M 7 JULI 2023



# • WIJ WAREN MET ELKAAR OP VAKANTIE









## Dag 1 Vrijdag

Vandaag is de dag waar we lang naar uitgekeken hebben, we gaan op vakantie naar Zeeland. We vertrekken vanuit Heereveen. We nemen mee als vakantiegangers –Alie-Agnes-Anneke-Gerda-Gerke-Theo-en Ursula en Als vrijwilligers Jos en Monique. Inladen en op weg naar Ouddorp. Het was ruim 275 kilometer rijden dus onderweg werd er gestopt voor wat drinken/eten en een toiletbezoek. Voorbij Rotterdam kwamen we in een enorme file terecht en hebben we meer dan 1 uur moeten wachten, om half 7 waren we eindelijk in ons geweldig mooi huis. Monique ging de bedden opmaken en de medicijnen regelen, en Jos ging samen met Gerda en Gerke boodschappen doen. Vandaag doen we het rustig aan en eten we patat met wat lekkers erbij. Moe maar voldaan gaan we op tijd naar bed, want iedereen was wel wat moe.









- DAG 2
- MARSH MELLOWS
- MAKEN EN OPETEN



- WANDELEN AAN DE ZEE.



- Dag 2 Zaterdag
- \* lekker uitslapen voor wie dat wilde.
- Jos Gerda en Gerke zijn naar zee geweest, boodschappen gedaan en gekeken waar het zwembad was.
- \*Massage gehad van Ursula en Alie top dames.
- Marshmallows gemaakt, en naar de disco geweest met Bollo.
- \* wandeling door het park gemaakt en allerlei vragen beantwoord
- \* gezellig de avond door gebracht met een hapje en een drankje





**De vakantiegangers en hun begeleiders. Op park Landal Strand Resort Ouddorp**







## Dag 3.Zondag

Zondag=uitslaap dag, maar de eerste waren om half 8 al beneden. Samen ontbeten, daarna zijn we ansichtkaarten gaan maken op het park. Richting het zwembad waar we heerlijk gezwommen hebben, en een groep is daarna nog de speurtocht gaan doen op het park, dat duurde wel 2 uur. In de tussentijd heeft Monique het eten weer perfect geregeld. Na het eten mochten we allemaal een ijsje uitzoeken. Op tijd naar bed, want morgen wordt een dag met leuke activiteiten, wordt vervolgd.







## Dag 4 Maandag

Vandaag gaan we naar Brugge dat ligt in België we vertrekken met de bus naar Vlissingen en zijn precies op tijd voor de boot naar Breskens. Daar pakken we de bus naar Brugge en een uur later komen we daar aan Even een terras opzoeken ,bij de eerste waren ze niet zo vriendelijk, maar bij de volgende waren ze heel aardig, en hebben we daar geluncht .Ansichtenkaarten en souvenirs gekocht en een kleur boek voor de fanatieke onder ons. We gingen op een rondvaartboot en zagen de mooiste plekjes van Brugge. Het was alweer tijd om terug te gaan, het was nog even hard rennen bij de boot anders hadden we een uur moeten wachten. Op zoek naar een restaurant want we hadden toch wel honger gekregen, alles was dicht, maar gelukkig was er in Serooskerke nog een snackbar open. Lekkere patat gegeten met een snackje en een drankje en met een volle buik weer richting Ouddorp. Inmiddels kwam de regen met bakken de lucht uit, dus gauw uit de bus naar binnen. Het was inmiddels kwart voor tien ,bijna iedereen ging meteen naar bed.





LEKKER IJSJE ETEN



- BRUGGE







# BRUGGE







## Dag 5 Dinsdag

Dinsdag = rustdag. Omdat het gisteren een lange en drukke dag was hebben we vandaag geen activiteiten gepland. Alleen boodschappen doen, zwemmen, spelletjes, kleuren en tv kijken. Natuurlijk zijn er die willen wandelen, en samen met Jos zijn ze meerdere keren op pad geweest.











## Dag 7 Donderdag

Om 11 uur vertrekken we naar Middelburg. Een tussenstop gemaakt bij Zierikzee voor souvenirs-kaarten en croissantjes en broodjes gehaald. Om 13.30 waren we bij de bowlingbaan, buiten onze broodjes opgegeten.

Het bowlingen was een groot succes, we hebben allemaal gewonnen. Daarna zijn we naar Renesse gereden waar we zijn gaan eten bij Royal Palace, dat is een all-in restaurant dus je kunt zoveel eten en drinken als je wilt. Nadat we eerst rustig hebben rondgekeken werd er massaal gebruik gemaakt van het buffet, uiteraard mocht de Chinese tomatensoep niet ontbreken. Met een volle buik keerde we weer terug naar het huisje. Hier kreeg iedereen een vakantie diploma een placemat en een drinkfles cadeau. Tegen 22.00 gingen de eerste gasten naar bed , en traditie getrouw moest Jos tegen 24.00 de overgebleven gasten naar bed sturen.





BOWLINGEN





LEKKER UIT ETEN BIJ ROYAL PALACE ALL-IN-WE  
KONDEN ETEN EN DRINKEN ZOVEEL WE WILDE











Dag 8 Vrijdag –vertrek dag

Vandaag is Alie Jarig –HIEP HIEP HOERA.

Jos had de kamer versierd en er werd gezongen en Alie kreeg wat kleine cadeautjes. Onderweg hebben we de verjaardag nog gevierd met koffie met gebak







## Dag 8- Vertrek dag

Iedereen was alweer op tijd beneden, sommige waren opgewonden andere verdrietig omdat de vakantie was afgelopen. Nadat we afscheid hadden genomen van Bollo was het weer tijd om richting Heerveen te rijden waar de familieleden al ongeduldig ons stonden op te wachten. Monique werd op de trein naar Nijmegen gezet, en Jos reed door naar Leeuwarden waar Alie door haar zus werd opgehaald. Er waren problemen met de taxi van Agnes maar Jos was zo lief om haar naar huis te brengen.

Al met al was het een geweldige vakantie, met hele leuke en verschillende mensen die heel goed bij elkaar pasten. Wie weet zien wij jullie nog eens op een andere reis  
Dikke knuffel Monique en Jos